

Parochieblad

St.Anna/Lambertus



St.Theresia/Jozef

**VAKANTIE**

Eindelijk komt het eraan of misschien is het alweer voorbij. Vakantie! Voor de een betekent dit lekker aan het strand liggen terwijl een ander juist een actieve vakantie wil en aan bergtoppen hangt of zwoegt om een berg op te komen met een fiets of mountainbike. Hoe je je vakantie ook inkleedt, tot rust komen willen we toch allemaal in deze periode. Even iets anders doen dan normaal. Niets is verplicht, en dat geeft rust!

Wat zegt de bijbel nu eigenlijk over vakantie. Dit woord is in het Boek natuurlijk niet te vinden, maar wel het woord "Rust". Laten we er eens een paar teksten bij zetten.

Ook zag ik dat alles wat mensen tot stand brengen, op onderlinge na-ijver berust. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Zeker: de dwaas zit met zijn handen over elkaar en ruïneert zo zich zelf. Maar: beter een handjevol rust dan handenvol zwoegen en grijpen naar wind. (Pred. 4,4-6)

Niets doen is zeker geen optie. We weten allemaal dat luieren en achterover hangen tot niets leidt. Prediker zegt echter ook; dat alleen maar werken om te werken lucht brengt. Het brengt niets, alleen misschien jaloezie. Alles met mate, dus ook een beetje rust op zijn tijd is nodig. Niet alleen prediker heeft het er over, ook Jezus vertelde het aan zijn leerlingen:

Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: "Komt nu eens zelf

mee naar een eenzame plek om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. (mc, 6,30-31)

Jezus en zijn leerlingen zijn druk bezig geweest. Er staat dat de mensen maar bleven komen en dat ze zelfs geen tijd hadden om te eten. Is ons jachtige leven ook vaak niet zo? Het leven heden ten dage kan veel van ons vragen. Werk, familie en gemeenschap. Alles bij elkaar kan er wel eens voor zorgen dat het veel, of zelfs teveel wordt. Jezus zegt ons dan: “rust **wat** uit”. Opvallend dat hier het woordje **wat** bij staat. Jezus geeft dus aan dat het niet voor lange tijd is. Even uitrusten is goed om weer op adem te komen maar daarna gaan we weer aan de slag om Gods boodschap te verkondigen. Vaker hoor je wel eens dat de kerk je niks gunt. “Pastoor drinkt u ook een glas bier, mag dit wel van God?”, krijg ik wel eens te horen. Nu, onderstaande tekst geeft ons het antwoord:



Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart, heel het ijdel en kortstondig bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige wat je hebt in dit leven voor al je zwoegen en tobben onder de zon. (pred, 9,7-9)

Je mag dus zeker plezier hebben. Sterker nog! Het wordt zelfs aanbevolen. De Heilige Don Bosco heeft eens het volgende gezegd aan Dominicus Savio: (Dominicus was een leerling van Don Bosco). “Als je heilig wil worden, bid dan op zijn tijd, maar speel zeker ook vaak met je vriendjes”. Don Bosco had zijn leerlingen namelijk gevraagd om een wens op te schrijven. Dominicus schreef dat hij graag heilig wilde worden. Dus plezier maken is goed op zijn tijd. Prediker schrijft dat genieten van het leven een beloning is van God voor al het zwoegen en tobben.



Het kan echter ook gebeuren dat je niet tot rust komt. Dat je te veel over je grenzen bent gegaan door bv. te veel druk van binnen of van buitenaf. Dan is Jezus er ook voor je. Lees maar eens onderstaande tekst:

Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (mt, 11,28-30)

Jesus kent je van binnen en van buiten. Hij kent al je goede dingen, maar zeker ook de minder goede. Hij kent je zorgen en je getob. Je mag hem vragen om rust te vinden. Zoek Hem op stille plaatsen, zodat hij ook echt tot je kan spreken. Bezoek hem in de kerk of bij een eucharistieviering. Hij zal bij je komen. Bij Hem kan je rust vinden. Je last wordt door Hem lichter, omdat hij deze last op Zijn kruis voor jou heeft gedragen. Neem hem mee ook na de vakantie.



Pas op!!!! Voordat je het weet is de vakantie alweer voorbij en begint het “gewone (drukke) leven” weer van voren af aan. Denk dan aan die tijd toen je rust had. Zorg dat de druk niet te veel wordt, anders neem dan de raad van Jezus aan:

“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plek om alleen te zijn en rust daar wat uit.” (mc 6,31b)

Mede namens het pastoraal team en het kerkbestuur wens ik u allen een mooie vakantie toe, rust nu uit op de manier zoals die bij u past, actief of passief.

Ik kijk er naar uit om u allen weer te begroeten na de vakantieperiode.

RENHUIS DE KERKMUIS



Vakantie! Ik hoorde pastoor vertellen dat de vakantietijd weer is aangebroken en dat hij iedereen een fijne vakantie toewenst.

Nu snap ik wel wat dat betekent, dus dit keer hoef ik niet naar mijn oom aan de Maas. Maar ik ga hem wel nog snel even een fijne vakantie toewensen voordat ik zelf op reis ga.

Ga jij ook op vakantie? Ik denk erover om naar een kapelletje te gaan in het veld. Limburg staat er vol mee. Daar steken mensen een kaarsje op zodat het daar ook altijd lekker warm is en daar houd ik van!

Als ik mijn oom een fijne vakantie ga wensen kan ik hem meteen ook vragen waarom zoveel mensen kaarsjes aansteken. Dat doen ze ook in de St. Annakerk en de St. Theresia-Jozefkerk en in de Onze Lieve Vrouwe kerk, bij Maria Sterre der Zee.

Waarom eigenlijk ?

Weet je wat mijn oom zei? Kaarsjes worden aangestoken omdat mensen iets willen vragen aan Maria of haar willen bedanken.

Voor de kaarsjes moet je wat geld betalen en dat noemen we een klein offertje.

Dus geven we geld, een klein offertje, om aan God te vragen voor iets te zorgen of omdat we Hem willen bedanken.

Bijvoorbeeld als er iemand ziek is of als je een woning zoekt, of bv. als je geslaagd bent voor je school of een heel fijne verjaardag hebt gehad. Vul zelf maar in

Zie zo nu heb ik alweer wat geleerd. Fijn zo'n oom!

Er bestaat een tijdschrift dat heet "Kruisen en Kapellen" Daar kan ik wellicht een mooie vakantiebestemming voor een slimme muis vinden. Let maar goed op als je in de komende weken langs een kapel komt. Misschien vier ik daar dan wel mijn vakantie. Zwaai je dan naar mij? En kom je een kaarsje opsteken?

Tot de volgende keer maar weer en ook ik wens jullie allemaal een fijne vakantie.

Renhuis de kerkmuis.



NIEUW INITIATIEF KINDERKERK



Komend schooljaar wordt er een nieuw initiatief gestart. We gaan speciaal voor basisschoolkinderen activiteiten ontwikkelen in onze kerken van de federaties: Anna-Lambertus/ Theresia-Jozef (in oprichting) en Johannes Paulus II.

Allereerst wordt hier het initiatief van de kinderclub in ondergebracht.

Op de woensdagmiddag om de week zal er een leuke clubmiddag worden georganiseerd in de Annakerk. We vertellen hier over Jezus en God en maken de mooiste dingen om mee naar huis te nemen.

Het kan ook zijn dat er in plaats van een knutselmiddag een prachtig spel wordt gespeeld. Woensdag 20 september zal de eerste keer zijn dat we komend schooljaar bij elkaar komen.

Verder worden er diensten aangeboden die voor de kinderen toegankelijk zijn. De volgende diensten zullen de het komend schooljaar voorbijkomen:

Dierenzegening, Sint-Maarten, sinterklaasviering, kerstviering, kinderen bidden voor kinderen, Aswoensdag viering, Palmpasen, Witte Donderdag en de kinderkrusweg.

De kinderen kunnen natuurlijk ook meelopen in de diverse processies. Je mag zelf kiezen aan welke activiteiten je mee wil doen.

Wil je meer weten over de kinderkerk, meld je dan bij de pastoor:

Mailadres: pastoor@rk-parochiesmaastrichtwest.nl of bel naar 0651586223. Hij zorgt dan dat je alle informatie krijgt. We zullen ook de scholen in onze federaties gaan voorzien van de benodigde informatie, houd dus ook deze kanalen goed in de gaten.

KALENDER FEDERATIE JOHANNES PAULUS II EN FEDERATIE I.O. ANNA-LAMBERTUS/ THERESIA-JOZEF

Dinsdag 15 augustus 19.00 uur

Wolder

Sint Merie en zegening van Kroetwusj
H. Mis op pleintje voor de kerk

Vrijdag 18 augustus 19.00 uur

Oud-Caberg

Sint Merie en zegening van Kroetwusj
bidtocht vanaf de kerk en H. Mis bij kapelletje in Lanakerveld

Woensdag 13 september 19.00 uur

Daalhof

Taizé viering

Zaterdag 16 september 19.00 uur

Wolder

uitlegviering Eerste Heilige Communie van beide federaties

Zondag 17 september 10.00 uur

Annakerk

Lambertusviering (Aansluitend koffiedrinken)

Woensdag 20 september

Annakerk

kinderkerk, clubmiddag

Woensdag 20 september

bedevaart naar Kevelaar

VAKANTIE KOREN ANNAKERK EN THERESIA-JOZEFKERK

Vanaf 23 juli gaan onze koren in de Annakerk genieten van hun welverdiende rust.

Ook het St. Jozefkoor heeft momenteel vakantie

Op zondag 10 september wordt de eerste H. Mis in de Annakerk na de vakantie weer opgeluisterd en in de Theresia-Jozefkerk zal de eerste uitvoering na de vakantie van het St. Jozefkoor weer plaatsvinden op 19 augustus.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!

FEEST VAN SINT LAMBERTUS

Op zondag 17 september wordt in de St. Annakerk het feest van Sint-Lambertus gevierd, een van de patroonheiligen van de parochie. Omdat het feest van Sint Anna 26 juli midden in de vakantieperiode valt wordt dit niet gevierd. Toch willen we een keer per jaar samen komen. Na de H. Mis van 10.00 uur op 17 september zijn alle parochianen, ook Theresia-Jozefparochianen, welkom in de zaal achter de Annakerk voor koffie/thee en wat lekkers.

VERLOTING PAASKAARS ST. ANNAKERK

Zondag 2 juli heeft de verloting van de paaskaars na de viering van 10.00u plaats gevonden. 4 personen hadden zich aangemeld; de gelukkige winnaar is mevr. Ria Koch. Dank aan allen die "een lot" gekocht hebben.

HEER HERINNER U DE NAAM VAN:

Nettie Weltens-Geelen	88 jaar
Wies Laarmans-Weerts	94 jaar
Marie-Louise Pirson-Loontjens	90 jaar
Finy Neutelings-Prick	96 jaar
Petri Crijns	66 jaar

Sint Anna-Lambertusparochie

H. DOOPSEL ONTVANGEN

Kyan Nicolaes St. Annakerk

TROUWEN (in Spanje 11 augustus)

Hanne Gerads en Julio Domingo Escamilla

IS UW MAILADRES GEWIJZIGD?

Regelmatig krijgen we bij het digitaal versturen van het parochieblad een melding dat bepaalde mailadressen niet meer bestaan. Krijgt u een nieuw mailadres, geef ons dat a.u.b. door, zodat u het parochieblaadje blijft ontvangen.

BEDEVAART KEVELAER

In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als “Troosteres der bedroefden”. Telkens weer mogen we als pelgrims in Kevelaer geraakt worden door Maria. Het kleine bedevaartprentje in de kapel maakt ons ervan bewust dat we alles bij Maria mogen neerleggen, bij haar vinden we houvast en sterkte, bij haar wordt onze ziel getroost.

Het is niet zo dat Maria hier is verschenen, maar toch heeft ze een bijzonder plaats gekregen in deze bijzondere stad. Sinds 1642 staat in Kevelaer een kapel, waarin prentje van Maria de Troosteres der Bedroefden centraal staat, als focuspunt voor de verering van Maria. In dat jaar 1642 werd aan de vrouw van de marskramer Hendrick Busman (1607-

1649) een prentje te koop aangeboden. In een droom

kreeg Hendrick Busman de opdracht om een kappelletje te bouwen voor Maria en hier het prentje voor het publiek toegankelijk te maken. Hij gaf hieraan gehoor en op 1 juni 1642 begon hij met het bouwen van deze kapel op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij het Hagelkruis. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide.



Vertrek:

Daalhof (kerk) 8.15 uur Oud Caberg (Moletteplein) 8:30 uur Terug: +/- 18:45 uur

Programma in Kevelaer:

- 11.15 uur H. Mis in de Basiliek
- 12.15 uur Warme Maaltijd in het Priesterhuis
- Verering prentje van Maria de Troosteres der Bedroefden
- 14:30 uur Kleine kruisweg
- 14:00 uur Grote kruisweg
- Aansluitend Vrije tijd
- 16.00 uur Lof
- 17.00 uur Vertrek naar Maastricht

Kosten: € 42,50 inclusief warme middagmaal. **Separaat bijgevoegd**
aanmeldformulier, met het bedrag van € 42,50 vóór 30 augustus inleveren op de
volgende plaatsen: Penatenhof 101 (ma, wo, do tussen 9:00 en 12:00 uur) of
Dukaatplein 21 (wo, vr tussen 10:00 en 12:00 uur).

GLUREN BIJ DE BUREN IN SAMENTUIN THERESIA

Op zondag 2 juli veranderden een heleboel tuinen in podia! In 23 gemeenten verspreid door heel Nederland is er genoten van cultuur in alle soorten en maten. De veranda was het podium en de loungesets waren uitgestald voor publiek. In ruim 1000 zonovergoten tuinen lieten podiumkunstenaars zien wat ze in huis hebben. Zo ging ik ook op pad in Maastricht. Een van de tuinen die ik wilde bezoeken was de nieuwe Thee-resia Samentuin. Ik mocht al getuige zijn van enthousiaste vrijwilligers die de tuin opknaptten op een zaterdagmorgen. Het onkruid werd toen verwijderd van het stukje grond voor de

onder de kerk gelegen ruimten, waar nu de kantoren van het PZN gehuisvest zijn. Daar willen zij de komende jaren niet alleen heerlijke (thee)kruiden en fruit telen maar ook muziekrozen laten groeien en bloeien en de buurt en ieder die belangstelling heeft voor dit initiatief verbinden. Een van de activiteiten die dit moet bevorderen was dus: "Gluren bij de burens".

Toen ik bij de Theresiakerk aankwam en de auto parkeerde, hoorde ik het geroezemoes van de vele mensen die aanwezig waren al op me afkomen. Dit belooft veel dacht ik nog. Nu kan ik zeggen het belofde niet veel, het was veel. Waar zijn mensen die enthousiast zijn toch toe in staat. Ik heb genoten van de optredens en nog meer van



het enthousiasme van de vrijwilligers. De hele middag gaven Tom Jaspers en z'n Positieven een concert in de tuin. Dit muzikaal trio bracht eigen Limburgstalige popsongs in een kleine, intieme setting, met gitaar en meerstemmige zang ten gehore. Hun songs gaven klank aan de fijne en minder fijne dingen in het leven, die

vaak diep binnenkomen. Een van de songs die mij is bijgebleven is Pindakaas. Niet alleen omdat ik het mooi vond de song te horen, maar ook het gegeven dat iemand op het idee komt een liedje te maken over een pot pindakaas. Echter kwamen er ook andere songs voorbij die meer met het leven van doen hadden, bijvoorbeeld in een liefdesliedje. Kortom de activiteit was op alle fronten meer dan geslaagd.

Aan alle vrijwilligers die het voor elkaar hebben gekregen om van deze dag een succes te maken; van harte bedankt.

LiturgischeKalender

AL=St.Anna/Lambertus, THJ=St.Theresia/St.Jozef

Kerk	Datum	Intenties
AL	Wo 26 juli 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 29 juli 17.30 uur	orgelspel door Jan Devens Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Gerda Reinders-Notermans (jaard.)
AL	Zo 30 juli 10.00 uur	feest van de Heilige Anna deken Mathieu Hanneman; Ton Hellwig en zoon Marco; jaard. José Nijst; Tiny Plusjé-Servais; Wies Laarmans-Weerts;
AL	Wo 2 aug 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur , H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 5 aug 17.30 uur	orgelspel door Jan Devens pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Hugo Bollen; Frans Sondeijker; Leny van Deurse-Ritchi; Jean Devens en Bert Devens-Lieben (jaard.); Sef van Montfort en Lenie Hersbach (jaard.); Ger van Montfort en Vivy Lieben (jaard.)
AL	Zo 6 aug 10.00 uur	ouders Leseur-Jansen; Ton Hellwig en zoon Marco; Victor Hupkens; Sjeng en Annie Rempelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
AL	Wo 9 aug 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 12 aug 17.30 uur	orgelspel door Jan Devens Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier.
AL	Zo 13 aug 10.00 uur	Gerda Cools en overl. familie; Ton Hellwig en zoon Marco; Finy Neutelings-Prick;
AL	13 augustus 12.00 uur	doop Ava Franquinet

AL	Wo 16 aug 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 19 aug 17.30 uur	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 20 aug 10.00 uur	Ton Hellwig en zoon Marco; dhr. en mevr. Nijst-Hoogland; Wies Laarmans-Weerts; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
AL	Wo 23 aug 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 26 aug 17.30 uur	opgeluisterd door Lot Huynen (panfluit) Mirjam Gerats (gitaar) Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 27 aug 10.00 uur	Ton Hellwig en zoon Marco; jaard. Johanna Schrijnemaekers; Hennie Maes-Ploemen
AL	Wo 30 aug 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 2 sept 17.30 uur	opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Jozef pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Hugo Bollen; Frans Sondeijker; Leny van Deurse-Ritchi; echtpaar Kerkhofs-Huijsmans
AL	Zo 3 sept 10.00 uur	Ton Hellwig en zoon Marco; Victor Hupkens; Tiny Plusjé-Servais; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
AL	Wo 6 sept 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 9 sept 17.30 uur	Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 10 sept 10.00 uur	opgeluisterd door koor Ascension Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-Jansen; Finy Neutelings-Prick; Ben van Oostrum; zeswekendienst Petri Crijns;
AL	zo 10 sept 13.00 uur	doop Ian Lomartire

AL	Wo 13 sept 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 16 sept 17.30 uur	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 17 sept 10.00 uur	opgeluisterd door Vocalgroup Alliance feest van Sint-Lambertus deken Mathieu Hanneman; Gerda Cools en overl. familie; Ton Hellwig en zoon Marco; jaard. oud Kapelaan Quekel; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
AL	Wo 20 sept 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 23 sept 17.30 uur	opgeluisterd door Aajd Koper Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 24 sept 10.00 uur	Wies Laarmans-Weerts; Ton Hellwig en zoon Marco; John van Duurling
AL	Wo 27 sept 18.15 uur	rozenkrans en aanbidding om 18.15 uur, H. Mis 18.45 uur
THJ	Za 30 sept. 17.30 uur	Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier;
AL	Zo 1 okt. 10.00 uur	Victor Hupkens; Ton Hellwig en zoon Marco; Finy Neutelings-Prick; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;

HEILIGE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het gezamenlijke parochiekantoor van St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef op telefoonnummer: 043-3432929 maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Mailen kan ook naar info@rk-parochiesmaastrichtwest.nl

NOODGEVALLEN

Heeft u dringend een priester nodig? Is uw eigen parochie priester niet bereikbaar? Bel dan (043) 6314500

<p>Parochie St. Anna-Lambertus en St. Theresia-St.Jozef</p>	<p>Financiën: St. Anna-Lambertus</p>
<p>Pastoor R. Schols pastoor@jpmaastricht.nl 06-51586223</p>	<p>Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus Administrateur Mevr. M. Thijssens Tel.043-3432929 Maandag- woensdag- vrijdag 9.00-12.30 uur</p>
<p>Kapelaan N. Pethuru Pastorie St. Anna-Lambertus Dr. van Kleefstraat 12 Tel. 043-3432929</p> <p>Kapelaan Vincent Kumar Tel. 06 15458087</p>	<p>Uw bijdrage is welkom op NL70 INGB 0679 8150 15 Onder vermelding van: Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus Stipendia: NL70 INGB 0679 8150 15 t.n.v .St. Anna-Lambertus</p>
<p>Gezamenlijk parochiekantoor: St. Anna-Lambertus en St. Theresia-St. Jozef</p>	<p>Financiën: St. Theresia–St. Jozef</p>
<p>Dr. van Kleefstraat 12 6217 JJ Maastricht Tel. 043-3432929 Maandag- woensdag- vrijdag 9.00 – 12.30 uur Dinsdag- en donderdag 10.30 – 12.30 uur</p>	<p>Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie onder vermelding van Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie 2023</p> <p>Stipendia en overige betalingen onder vermelding van het betreffende onderwerp: INGbank:NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie</p>
<p>Mailadressen & website: St. Anna-Lambertus en St. Theresia-St. Jozef Mail: info@rk-parochiesmaastrichtwest.nl Website: www.rk-parochiesmaastrichtwest.nl</p>	<p>Email: post@annalambertus.nl FACEBOOK Onze parochie is ook op facebook: Sint Anna–Lambertusparochie St. Annakerk: Via Regia 100 St. Theresia-Jozefkerk: St. Theresiaplein 9 Ingang St. Theresia-Jozefkapel: zijkant van de kerk aan de zijde van de D’Artagnanlaan.</p> 